

O'NEEL der REDACTIE

Het heeft niks met de hoge mazoutprijs te maken, maar de verwarming is zjust uitgevallen. Nu voelen we tegoei dat de zomer écht wel afgelopen is. Het is pas als zoiets het laat afweten dat ge apprecieert wat ge allemaal hebt.

Lekker binnen zitten met de kont tegen de sjoffaasj, wat kaarskes aan voor de sfeer. Buiten is het mistig, 2 graden was het deze morgen !

Vandaag nog de pomp afdekken of ze vriest een van de volgende dagen weeral kapot. Vorig jaar hebben ze ons zo liggen gehad, deze keer niet !

We zijn intussen uiteindelijk met de langverwachte bouw van onze stal begonnen. Dus als het goed zit kunnen volgend jaar de eerste dieren gehuisvest worden. Zullen we u daar elke maand onze belevenissen van vertellen, aan inspiratie geen gebrek. Bereid u dus al maar voor op verhalen van tochtige koeien, varkens met buikloop, kippen zonder kop en konijnen met een knoop in de oren. Om over dat kieke van ons boekje maar te zwijgen...

de volgende samenkomst in het Heempark gaan we weer aan uw én ons buikje denken :

dinsdag 22 november

BROOD BAKKEN

door en met FLORENT VALKENEERS

Florent is wereldberoemd in onze buurt omwille van zijn fenomenale broodbakkunst. Dit elementaire voedsel wordt al te vaak behandeld als een industrieel product, waar het eigenlijk recht heeft op onze grootste zorg en aandacht. Brood is onze motor, onze onmiskenbare energieleverancier. Ons lichaam put er ontzettend veel kracht uit, reden te meer om wat moeite te doen voor onze dagelijkse boterham.

We zullen een paar soorten brood kunnen proeven, en Florent leert ons, in het écht, de fijnste kneepjes om dit thuis even goed te kunnen.

Daarnaast mogen we ook eens proeven van de soorten beleg die hij daar allemaal op smeert. We hebben hem bezig gehoord en het water liep ons uit de mond, werkelijk waar. Eenvoudig maar zeer gezond en lekker eten, wat moet ge nog meer hebben ?

Allemaal meegebracht en gratis aangeboden : de weinige onkosten die er toch nog zijn zullen met liefde door de clubkas gedragen worden. Hebt ge weer wat winst voor uw lidgeld.

We verwachten u (het zal massaal zijn want het is weer om te eten, we beginnen onze pappenheimers zo'n beetje te kennen...) rond 19.30 u int Heempark, goedgezind en zo goed als nuchter.

Tot dinsdagavond, halfacht stipt.

INHOUD van dit nummer :

blz.2 bestuursvergadering 07.11
blz.3-4 verslag feestvergadering
tussenblad : VELT-kalender december
tussenblad : zadenlijst

Overzichtje van de eerstvolgende activiteiten :

dinsdag 22/11

Florent VALKENEERS : de man die zijn volk brood leerde bakken

dinsdag 20/12

bloemschikken feesttafel
lesgeefster mevrouw CASTERS

verslag Bestuursvergadering

dinsdag 8 november

We waren zelf een half uur te laat aanwezig, maar aangezien het toch gemiddeld net zo lang duurt voor de koetjes en de kalfjes gepasseerd zijn, kunnen we u toch nog een representatief verslag voorschotelen. Behalve Gerard en Willy was de volledige ploeg op post.

Over het feest waren geen klachten : lekker en meer dan genoeg gegeten, leuk gezeverd, gezellig samen gezeten, en genoten van de presentatie die Li Z. zo fijn in elkaar gefrommeld had. Enkele honderden foto's van de activiteiten van vorige jaren werden permanent getoond en konden op heel wat aandacht rekenen. Terecht, want hier was heel veel werk in gekropen. Dank u wel !

Na aftrek van alle kosten bleek dat onze kas er niet echt slechter van geworden is, maar voor een cruise langs de Middellandse Zee met heel het bestuur is ze toch nog wat te mager. Maar als we zo nog 37 jaar verder sparen kunnen we toch al eens fietsen naar Scherpenheuvel, ook niet slecht.

De lijst met meststoffen gaat rond, vergezeld van een staaltje van het insectengaas. Kwestie van eens te kunnen voelen welke stevige kwaliteit dat wel is. Mories dacht natuurlijk dat het een stuk ondergoed was, maar de geurtest wees het tegendeel uit.

De volgende vergadering staat uitgelegd op blaadje 1, de decemberavond bloemschikken van mevrouw Casters is ook al helemaal geregeld. Hou u al maar gereed, want ge moet teen-en-tander meebrengen die avond : een langwerpige bakje met oase, 5 hoge kaarsen, enkele kerstballen en denappels, wat boomchors, enkele takjes hulst en klimop en extra groen naar believen. Als ge van iets wat meer kunt meebrengen kunt ge

delen met uw gebuur, zo hebben we allemaal van alles wat. Onze lesgeefster geeft daar dan een draai aan, en we zijn een ferm bloemstuk rijker !

Er dient zich weer een nieuw lid aan, nummerke 99 al, én er zitten er nog enkele in de pijplijn. We gaan toch ooit aan die fameuze 100 geraken zonne !

Ook spijtig nieuws deze maand : Lucien LAPORTE, de schoonbroer van Mayke, en nog mee op onze reis van vorige maand, is jammer genoeg overleden. Lucien was tevens enkele jaren voorzitter van Velt, dus velen onder u kennen hem wel. Onze gevoelens van medeleven aan heel de familie.

Mevrouw HEBDA heeft op ambachtelijke wijze haar beginnende ouderdomssuiker onder de knie gekregen ! *Gene zever deze keer* : een fruitsapfles van ne liter voor 1/4^e gevuld met fijngehakte peterselie, daarop een fles Luxemburgse Moezelwijn. 5 dagen in het donker laten staan en dan alle dagen een klein glaasje drinken. De dokter kon daarna in haar bloed geen aanwijzingen van suikerziekte meer vinden ! Alle dagen blijven doen. Recept van een hele kwieke, nog zelfstandig levende mevrouw van 98 jaar. Meer uitleg bij Valère !

Nu we toch bezig zijn : tegen verkoudheid kunt ge best thee van salie maken, met weegbree is ook een goed resultaat te behalen. En als ge al aant hoesten zijt is tijmthee heel goed volgens Mayke.

Luc had zijn eigen middelke bij : gifgroen en 69° sterk. Wij proeven natuurlijk : alle bacteriën zijn gewoon uit ons lijf gebrand ! Geen hoestje meer te bespeuren en zelfs de schimmels tussen onze tenen waren ineens verdwenen...

Zijn taarten en wijn daarentegen waren bijzonder lekker, en gingen dan ook vlot van de hand in de mond, ge kent het wel.

verslag VELTFEEST

zaterdag 22 oktober

41 ingeschrevenen, en toch waren er 42 aanwezig. Er was dus een mol op ons Veltfeest ! Tot op vandaag is Robert er nog niet uit hoe het mogelijk is dat een stiekeme snoepert zijn knieën mee onder tafel heeft kunnen steken.



Niet erg, helemaal niet, want er was meer dan voldoende te knabbelen. Mevrouw TOB was weer top, om het met een flauwe woordspeling te zeggen...

De Breugeliaanse verwachtingen werden helemaal ingelost, maar in het bijzonder

de witte worst en de spekskes konden rekenen op onze voorkeur. Maar ook de soep was geweldig lekker, evenals de pannenkoeken, de boutjes, de broodjes, de rijstpap, de visschotels. Maar niet alles tezamen natuurlijk.

Gezellig getafeld, aangename gesprekken gevoerd, en aan alle tafels eventjes gaan zeveren om ondertussen de zwarte pralinen naar binnen te spelen. We waren jammer genoeg onze opschrijfboek vergeten, dus uw wetenswaardigheden en intiemste geheimen kunnen we niet meer reproduceren...



Maar er is niet enkel getafeld, ook de traditionele tombola kwam aan de beurt. Er was extra veel aandacht aan de prijzen geschonken dit jaar, dus het was wel de moeite om eens in de bruine bewoner van onze achterzak te zoeken naar een briefke, of zelfs twee.



Intussen waren alle naamgenoten van onze voorzitter naar binnen gespeeld en konden we voldaan huiswaarts keren.

Een fijne avond, waarvan we onthouden dat we volgend jaar gaan we zeker een aperitief inschenken bij het binnenkomen (recept van onszelf, dus houd u vast aan de takken van de bomen) dan komen de tongskes nog rapper los en zitten er na een ketierke al blosjes op de wangen.

Houd u goed en tot binnenkort !



Al even traditioneel was het bijna de hele tijd dezelfde tafel die met de prijzen ging lopen, maar mits wat goede wil werd alles min of meer eerlijk onder elkaar verdeeld.

En zie, ook deze avond geschiedde wat we al vaker meegemaakt hebben : als het gezellig is wordt het al snel laat. Nooit geweten dat het zo snel middernacht kon worden. Tegen dat we dan eindelijk onze jas aan hadden was het natuurlijk al 1 uur maar dat vonden we niet zo erg.

