

zaterdag 17 september

onze jaarlijkse **VELTREIS**

We weten het, tis wat vroeg, maar nu weet ge het zéker op tijd !

vertrek aan de kerk van TERMIEN, om 8.30 u stipt

Zoals ge van ons gewoon zijt laten we u ruim op voorhand weten wat u te wachten staat. Als alles meevalt zou deze dag er als volgt kunnen uitzien :

Vertrek aan de kerk van TERMIEN, deze parking is gratis én groot genoeg. Ziet dat ge er zijt om half negen, want dan vertrekken we onherroepelijk ! Vergeet uwe piezjama nie uit te doen, want de stoutste foto's van de reis worden verloot tijdens de tombola van ons jaarlijks feest...

Om half tien worden we in SINT-TRUIDEN aan de fruitveiling verwacht. We krijgen dan van de clubkas (ge zijt dat zélf, maar met deze formulering klinkt het wat gratis) een taske koffie aangeboden, en daarna een ferme uitleg met video-presentatie. We mogen ook onze neus eens op de veiling zelf binnensteken, waarna ons een rondrit door de streek (met gids) te wachten staat.

Het middagmaal met soep en hoofdschotel wordt gevolgd door een ritje over de Haspengouwroute met aansluitend een bezoek aan een tingieterij inwerking, met uitleg van de eigenaar zelf.

Daarna krijgen we een rondleiding in de brouwerij van KERKOM, waar ze 'Bink' in mekaar foefelen : we proeven zowel de blonde als de donkere soort (voor alle duidelijkheid dames : het zijn enkel de bieren die geproefd worden !).

's Avond is er nog een broodmaaltijd voorzien, opnieuw in de gebouwen van de fruitveiling, en als de chauffeur dan nog kan mag hij ons naar huis brengen.

Ge moogt praktisch gratis mee, alleen nog 35 € storten op 000-1119539-62 met eventuele vermelding hoeveel keer het middagmaal vegetarisch (ge ziet het, er is aan iedereen gedacht) moet voorzien worden.

Graag uw betaling voor 6 september, zodat onze Rolls-Royce (RR, ge weet wel, 'Regelaar Robert' voor de vrienden) nog tijdig alle reservaties kan bevestigen !

Zoals ge kunt lezen zal het weer een toffe uitstap worden, en mits uw fijn gezelschap kan deze zaterdag niet mislukken ! Tot dan.

INHOUD van dit nummer :

blz.2 bestuursvergadering van 5 juli
blz.4 fietstocht 18 juni
tussenvoegsel : VELT-kalender aug-sept
blz.7 verslag vlierbloesemlimonade
blz.8 de gandelwangen

Overzichtje van de eerstvolgende activiteiten

<u>zaterdag 17/9</u>	Veltreis
<u>zaterdag 22/10</u>	Veltfeest in het Heempark
<u>dinsdag 22/11</u>	bakles : Florent VALKENEERS

verslag Bestuursvergadering

dinsdag 5 juli

Ondanks de warmte, én het feit dat de vakantie eigenlijk al een beetje begonnen was, maar gecompenseerd door het feit dat Valerio aan de traktatie was, konden we deze vergadering toch in groten getale beginnen.

Onze voorzitter was er wel niet bij (pralines kunnen niet zo goed tegen de warmte, dat is algemeen geweten) en ook Marleen, Gerard en René moesten respijt geven. Niet zo erg, mevrouw HEBDA zou ons goed verzorgen, daar hadden we alle vertrouwen in.

Algemene tevredenheid bij de terugblik naar onze vorige activiteit : de fietstocht kon 32 leden bekoren, die allemaal genoten van het heerlijke weder, de interessante tuinen en de zeker zo fijne versnaperingen tussendoor. De finesse kunt ge te weten komen als ge het betreffende verslag leest, hier wat verderop. De afstand had wat langer gemogen, maar dan hadden we natuurlijk wel minder tijd gehad om uit te blazen, het is ook altijd iets !

De zomerse zondag op 3 juli was maar een zwakke bedoening : de cameraman van TVL had iedereen die min of meer aanwezig was op het Heempark bijeen moeten schooien, om toch maar beelden te kunnen schieten waar er hier en daar levende personages op stonden. Zelf waren we gelukkig te laat voor deze vertoning, of de ongelukkige had bij het zien van het resultaat nog moeten besluiten dat er niks bruikbaar bij was. En enkele dagen later nog eens terugkomen en heel het spel nog eens laten overdoen, met nieuwe figuranten.

Gelijk die gasten van de BRT indertijd die te laat aankwamen op een bepaalde wielervedstrijd. Vroegen ook aan de eerste twee om de spurt nog eens over te doen, zodat ze tenminste wél beelden hadden om in het journaal te tonen. En die coureurs schijnen dat ook nog gedaan te hebben, met als vergoeding een pintje en een chips paprika. Zo werd het achteraf nog een pikant verhaal ook !

Maar dit volledig terzijde, we wijken af.

Weinig volk dus in het Heempark die zondagnamiddag. Hopelijk heeft onze reis van september wat meer succes. Het juiste programma hebt ge op het eerste blad al kunnen proeven, alweer fijn in mekaar gebokst door Robert ! We hoeven als bestuur alleen maar te zeggen dat we het goed vinden, en alles is op een wip geregeld. Onze zitpenningen zijn rap verdiend !

Hetzelfde met ons Veltfeest. Dit knabbelen babbelgebeuren gaat door op 22 oktober, hou deze zaterdag alvast vrij, we verwachten u vanaf 19 uur.

In verband met de erbarmelijke akoestiek wordt eens nagevraagd bij de gemeentelijke diensten of we daar geen vrijstaande panelen kunnen huren (of lenen, das nog beter. Zo schiet onze kas er niet bij in en kunnen we u er nog éne trakteren).

We kunnen deze dan voor de vele ruiten van het zaaltje plaatsens : een betere geluidsverdeling, én een aankleding van die grote glasvlakken zou het resultaat moeten zijn.

De menu staat intussen ook op punt, we kunnen u al verklappen dat het deze keer een Breugeliaans eetfestijn zal worden. De volgende maand kunt ge de volledig gedetailleerde menu verwachten.

Wel kunnen we u al meegeven dat ge voor 20 € per persoon gesteld gaat zijn, drank inclusief ! Eveneens inbegrepen is een aperitief bij het onthaal, gesponsord door de clubkas. Gelijk bij de reis, een drankje van uzelf, dus zeg al maar schol tegen uw eigen !

Robert moet het jaarprogramma voor 2006 al doorgeven aan Velt nationaal, dus daar rond worden nog enkele ideeën uitgewisseld. Iemand heeft het gedacht om een voordracht te geven over 'zelf zaad trekken', maar bij nader inzien 'loopt dat uit de hand'. En dan hadden we nog niet eens aan de zelfgemaakte porto van Valerio gezeten !

Voor december van dit jaar staat er eigenlijk ook nog niks vast, het is een eigenaardige maand om een vergadering in te beleggen. De sint en de kerstman komen hun gevoeg doen, en er zijn rond die periode al van alle kanten jaarlijkse feestjes genoeg.

Gelukkig valt de eerste dinsdag van december op ne dinsdag (tante Maai was al goed gelajen nog voor de vergadering begon, ge moet niet vragen hoe ze tekeer ging nadat de flessen waren open geplopt !).

Er werd gedacht aan een biowijnen degustatie, of een babbelavond, of iets rond kerstversiering, en feesttafels aankleden met de planten (of de resten ervan) die we rond deze periode nog in onze tuin kunnen verwachten. We laten het even bezinken, en wachten geduldig uw reactie af, beste lezer. Het is bekans gelijk met de films op VT4 : ge moogt uw stem laten horen, maar ge hoeft er ons niet voor te SMS-en, gewoon spreken kan ook nog !

En dan werd het tijd om de inwendige mens ook nog eens te vertroetelen : madammeke HEBDA deed haar straffe reputatie nogmaals eer aan door haar halve trouwboek zelfgemaakte notentaart en bessencake mee te geven.

Jongens toch, we hebben weer aardig ons best moeten doen. Gelukkig kan Mories ook redelijk wat naar binnen schuiven, dus veel overschot viel er weer niet te betreuren.

Normaal drinken we daar dan een glaasje wijn bij, maar deze keer vond de traktatieheer het nodig om zijne porto van 1981 het daglicht te laten zien. Hij had nog een fleske van 50 liter staan, bottelde die maar gauw en hiervan kregen wij dan de primeur !

Hoho, gene zever zonne : noten, witte en rode bessen, frambooskes, Valerio vlamt er van alles in. Hoe hij hier 24 jaar vanaf is kunnen blijven is ons een raadsel, maar lekker was het alleszins. We stellen dan ook voor om deze godendrank als aperitief te laten fungeren tijdens ons Veltfeest, dan kunt ge zelf eens meemaken wat wij tijdens deze bestuursvergadering mochten ervaren !

Voor we helemaal van de kaart waren konden we nog voor u noteren dat dit hét moment is om uwe kiwi te snoeien, en later tijdens de oogst nog eens, maar dan vooral de takken die geen vruchten hebben gedragen.

Het blijkt trouwens ook dat organische meststoffen voor tomaten heel goed zijn voor uw geraniums. We pikten de letters DCM op, maar of dat nu de merknaam is zijn we een beetje vergeten. Die porto moest ook maar niet zo lekker zijn...

Tot volgende maand.

verslag ledenvergadering FIETSTOCHT

zaterdag 18 juni

Met 32 enthousiaste trappelaars kon onze jaarlijkse fietstocht beginnen. Geen slechte opkomst voor dit warme weer.



Vooreerst bezochten we de tuinen van RR en Jaan SWENNEN. Die mannen hoeft ge niks te leren, de tuintjes stonden er prima bij, dat was te verwachten.

Toch wilden we Adriaan vangen op een slordigheidje : scheef langs zijn tuinpad links vooraan staat namelijk een eenzame aspergeplant. We dachten dat hij wat veel van zijn eigen brouwsels gedronken had bij de aanleg van de aspergebedden rechts achteraan (en dat kan ook best zo geweest zijn, hij is daar zeker toe in staat. Dat gewicht rond zijne navel bevat niet alleen spieren, daar zijn we zeker van !), maar ook al was dit een misser van formaat, hij had wel een uitleg die goed stand hield.

Deze plant laat hij namelijk wél doorschieten, en terwijl op de bedden vrolijk asperges gestoken worden groeit deze eenzame fietser gezellig uit. Het is op die ene plant dat dan de fameuze asperge-

vlieg haar best komt doen, en Jaan op zijn beurt ook, want daar kan hij rustig die stoute beestje vangen. Vorig jaar tot 100 stuks, en nadien géén last meer op de bedden ! Het is gene grote, maar slim is 'm genoeg, dat moeten we toegeven.

Verderop merkten we nog een was-smelter, de serre achteraan in de tuin, de mooie groentebedden, het kleinfruit, de inoxen kantensnijder die praktisch vanzelf het werk doet en zo nog van alles. De tuin was wat groot, en de groep redelijk omvangrijk zodat we niet alle uitleg persoonlijk konden opvangen.

Hetzelfde in de tuin van buurman Robert : properkes, gezond, gezellig, doordacht : koolkragen en gazonmaaisel waar het moet, lavameel als hulpmiddel, de serre met prachtige druivelaars en tomaten, het houtschop, een stukje siertuin ook.

Al gauw vonden we het te warm om nog verder te wandelen, en werd de schaduw van het terras, en vooral de aange-, boden drank opgezocht.



De zelfgemaakte champagne oogstte veel succes, ongelooflijk hoeveel talent er in zo een klein manneke schuilt. Proficiat Jaantje, het was om Dom Perignon zjaloers op te maken !

Ook de hapjes (verse aardbeien op zelfgebakken brood met platte kaas) gingen vlot naar binnen, en min of meer tegen ons goesting moesten we toch vertrekken : dank voor de fijne en gezellige ontvangst, ook met een kleiner groepje willen we nog wel eens terugkomen.



Vermeldenswaard was zeker de ring in hard plastic, waar aan de buitenzijde een koperen band was op gekleefd : na vele andere methodes was deze de makkelijkste en uiterst effectieve manier gebleken om de slakken van de pompoenen te houden. De slijmerds kruipen hier zeker niét over, het bewijs staat er.

Nadat enkele darren van hand tot hand waren gegaan mochten we ook hier op het gezellige terras een plaatsje zoeken.



Rustig peddelend kwamen we aan op de Weg naar As, alwaar we door mevrouw JANSSEN en haar gezin werden ontvangen in de biologische tuin met permacultuur, een kleine serre, waterpartij, bijen en Wiet. Met hoofdletter, want we werden er niet haai van, het betrof een tamme Japanse zijdehoen, insectenverdelger van beroep en steler van de show als hobby.



Om te knabbelen ging er zuurkool van rode kool rond, gevolgd door een droge witte wijn waarin een siroopje van paardebloem of het klein 3-kleurig viooltje gevoegd werd.

Het resultaat was naar gelang de siroop een gelige of blauwe kleur, die de wijn een apart aroma gaven. Lekker, fris,

eens iets anders. Het warme weer en de gezellige omgeving combineerden hier prima mee.

Al genietend konden we noteren dat ge rozenstruiken die ge koopt, best 5 jaar biologisch verzorgt alvorens ge de bloemen kunt gebruiken. Het duurt blijkbaar nogal effekes vooraleer alle stoffen die we niet mee willen opeten eruit zijn !

Blijven zitten mocht ook hier niet : terug naar het Heempark voor een geleide wandeling door de kruidentuin. Ook dit gedeelte nam Gaby voor haar rekening : sinds kort is ze officieel ook gids, en daar konden we dan fijn van profiteren.

Want wat er allemaal in die tuin staat, is zeker de moeite waard, zoals ondanks de hitte wel gebleken is.



Om te beginnen staan er vele (oude) graansoorten, maar het waren toch vooral de keukenkruiden en de geneeskrachtige planten die vochten om de aandacht.

Voor die madam die niet kon volgen : heremoes is prima voor de gewrichten. De thee moet ge vaak drinken, op alcohol hebt ge er minder van nodig want die haalt meer uit de plant. Enkel te gebruiken als kuur, niet permanent. Wend u best rechtstreeks tot Gaby !

Over enkele keukenkruiden kunnen we u het volgende melden :

- artisjokken werken op de gal, en laten u dus beter eten (gebruiken als voorafje!)
- mierikswortel prikkelt darmen en lever, ideaal om te gebruiken bij zwaardere gerechten (vanaf 5 kilo geloven we). Citroenkruid kan hier ook helpen want het verlicht (150 Watt) de vertering
- lavas stimuleert ook het speeksel en dus de voorvertering (opletten met kwijl op het tafelkleed)
- dragon en marjolein bevatten veel etherische oliën, die niet alleen als smaakstof aangenaam zijn, maar die ook beschermen tegen infecties. Het zijn zuiderse kruiden, ze hadden daar indertijd ook geen frigo's, en men gebruikte deze kruiden om de mindere smaak van bijna bedorven eten wat te camoufleren. Klein gedrukt maar wél waar !

Een stukje verder in het Heempark staat de verftuin, waar we kennis maakten met

- karmozijnbes : heeft einde augustus mooie rode zaadbollen, waarvan de plekken absoluut niet meer uit uw kleren gaan

- zeepkruid : kapotwrijven in water en dat begint te schuimen, het heeft inderdaad een bepaalde waskracht

Ook passeerden we de kaardenbol, monnikskap, longkruid en smeerwortel, en ook dropmunt, heiligenbloem en rode zonnehoeve kwamen we tegen. Ook in de geneeskrachtige hoek was het zeer interessant maar vooral warm, zodat al snel iedereen naar de koffie- en vooral verfrissingstafel spurte.

De traktatie was meer dan welkom, de speculoos en de kriekenkeek heerlijk. Na enige minuten was het gebabbel in het Heempark weer oorverdovend, een bewijs van een geslaagde namiddag.

Hopelijk volgen er zo nog vele !

VLIERBLOESEM limonade het resultaat !

Lieve lezer, ge herinnert u zeker nog wel onze poging van vorige maand om hogergenoemd brouwsel ter wereld te brengen.

Awel, ondertussen zijn die 3 tot 4 weken voorbij, en gisteren was het dan zover.

Na enige uren hard tuinlabeur (jaja, het is niet alleen wat tikken op het toetsenbord, er moet ook echt gezweet worden om iets in ons boekje te krijgen) begaven we ons keukenwaarts voor een noodzakelijke aanvulling der inwendige vochten.

Dorst ! Grote dorst ! Warm buiten én niks gewoon, een droge combinatie waar snel iets aan gedaan moest worden.

Plots vielen ons die 5 flessen vlierbloesemlimonade te binnen, hét moment om die eens te proberen, én tegelijkertijd inspiratie op te doen voor ons boekje. Ge ziet het beste lezer, geen moeite is ons teveel, al moeten we eigen lijf en leden inzetten om u een aangenaam ketierke te bezorgen. Zo gezegd, zo gezegd !

Bij het opendraaien van deze in een vorig leven genoemde fruitsapfles hoorden we een zacht gesis, en als bij wonder stegen er ook wat belletjes “aciet” naar boven. Dat gedeelte van de beschrijving klopte toch al : niet zoveel koolzuurgas als bij een fles spa of cola, maar het broebelde toch een beetje.

Veel tijd om dit schouwspel te bewonderen was er niet, de smaakpapillen schreeuwden om bevochtiging !

De vliergeur was onmiskkenbaar aanwezig, maar niet zo straf als bij de siroop van Robert. Effekes vreemd in de mond, maar na de eerste slok écht lekker te

noemen : fris, dorstlessend, fruitig, zoet maar niet plakkerig, kortom, een hele lekkere drank. En zonder alcohol, ook een pluspunt deze dagen, want er wordt bij ons thuis aardig wat witte wijn geconsumeerd, meer dan eigenlijk tot het deftige behoort !

Al gauw volgde een tweede glas, en ook ons madam was er niet vies van : ook zij had dorst, maar dan waarschijnlijk van ons te zien werken...

Een paar uur later konden we weer een verfrissing gebruiken, en opnieuw verdwenen 2 glazen van onze zelf gebrouwen limonade maagwaarts.

Te laat echter herinnerden we ons Li Z. haar verwittiging betreffende de vermoedelijk lichtjes afdrijvende eigenschappen van vlierbloesem. Ze had echter toch gelijk zonne !

Ons madam zat een uurke na de proeverij al ferm te spetteren op de bril, en een tiental minuutjes later mocht ze nog eens terugkeren. Alles werkte perfect vanbinnen en vanachter, alleen de geurfilters waren defect ! Foei toch, zoveel stank uit zo een lief buikske, niet te begrijpen.

Zelf hadden we er weinig last van, het voortdurende buikgereutel niet te na gesproken. Tot diep in de nacht bleef het borrelen en bruisen in ons darmstelsel, maar méér dan af en toe een flinke flitspopper kwam daar niet uit voort. Die hebben we maar geluidloos diep onder de lakens gelost, en zolang we bleven stil liggen hadden we er zelf ook weinig last van. Dus geen beschrijving van de afgeleverde geuren deze keer...

Besluit : we drinken af en toe één glaasje van deze limonade. Zo blijft het éven lekker, en hoeven we niet de hele tijd onze sluitspier te controleren. Schol !

de GANDELWANGEN

- Rabarber. Blijkbaar heeft niemand ooit geprobeerd om hier alcohol op te zetten, wijn maken daarentegen is wel gebruikelijk. Voorlopig beperkt onze kennis zich enkel tot het drinken hiervan, dus daar schieten we weer niks mee op.

- Alcohol. Ook hierover geen bericht van u, dus we wenden ons noodgedwongen tot de liefhebbers die zelf stoken in de kelder. We gaan hier eens een cursus moeten volgen en dan kunnen we weer verder. Als er nog eens iemand zijn installatie aan de gang zet horen we dit graag !

- Blauwe steen. In ons eentje kunnen we deze vraag niet oplossen, daar hebben we wel een beetje uw reactie voor nodig. Als ge weet wat het is, laat ons een berichtje !

- Koekoek. Pas bijgeleerd, dus ook hier laten we u van genieten. De koekoek roept maar tot 15 juni. Het is dan dat zijn jongen de verschillende nesten in de buurt verlaten : ma roept verzamelen, en zo trekken ze samen naar het zuiden. Ter info : deze parasitaire vogel legt 12 tot 13 eieren, waarvan er 4 of 5 uitkomen. Ze worden in dezelfde buurt gelegd, zodat de moeder eigenlijk altijd contact kan houden. De vlucht van deze vogel tenslotte doet nog het meest denken aan deze van de sperwer, maar als ge hem hoort roepen weet ge toch wie het is.

Buxushaag. Na het snoeien, en zeker als het wat warm is, kunnen de topjes bruin worden. Nat spuiten na de arbeid kan dit voorkomen.

Zwanger : veel hulp voor onze broedse kip hebben we van u niet mogen ontvangen deze maand. Al op vakantie?

Op eigen initiatief hebben we haar dan toch maar 2 dagen in een doos gestopt zonder eten of drinken (neen dierenliefhebbers, ge hoeft niet te bellen naar Gaia, Michel was zelf akkoord met deze methode), doch zonder resultaat. Een kwartierke na haar vrijlating zal ze alweer vrolijk op het nest te tokken. Nuldebotte.

We hebben dan maar toegegeven aan deze vrouwelijke kuren (een reactie die de getrouwden onder u ook wel zullen kennen), en zijn bij een gebuur een tiental bevruchte eieren gaan halen.

Daar heeft ze het anderhalve week trouw op uitgehouden...tot we op een avond het kippekot gingen dicht doen, en merkten dat alle eieren onder die kip vandaan waren gehaald. Buiten lag nog een stukje schaal, maar voor de rest was er niks meer te vinden !

Ook geen beschadigde dieren of zo, niks, alleen de eieren allemaal weg. 's Avonds is het kot altijd dicht, dus het moet een roofdier zijn dat bij valavond (of misschien gewoon overdag) zijn slag komt slaan. Met de gewone eieren (die wel wat groter zijn dan wat we gekregen hadden) is nog niks gebeurd, die vinden we nog alle dagen terug.

Lieve lezer, weet ge misschien welke duistere krachten ons beroofden van dit broedsel ? Tot welke ijsheilige moeten we ons wenden om dit onheil niet meer tegen te komen ? En weet ge misschien nog een trukske om moeder kip terug te laten keren tot de gebruikelijke kipse gewoontes zoals scharrelen, keukenafval opeten en alle dagen een ei leggen.

Ze kan toch zo niet eeuwig blijven zitten !