

O'NEEL van de REDACTIE

De maand maart is vollebak bezig : de volgens het spreekwoord hierbij horende buien hebben we de eerste maandhelft al gehad.

Nu kondigt de lente zich aan ! Terwijl dit boekje in elkaar gefoefeld wordt voorspelt Frank voor morgen 20°C. Dat wil zeggen met korte broek en T-shirtje naar buiten, de burens laten verschrikken !

En eens lezen wat er op de kalender voor de volgende maand vermeld is.

Heel wat tuinactiviteiten blijkbaar, we zijn persoonlijk erg blij dat we voorlopig alleen maar kunnen beschikken over een kiezelpleintje en wat weiland. We houden het dus op horen zeggen en voortvertellen. En vermelden als we iets lezen wat de moeite waard is.

Zoals deze maand dat artikeltje in het Belang omtrent biobrandstof, weet ge nog van vorige maand ?

De Vlaamse regering leest precies ook ons boekje, want die heeft met de landbouworganisaties en de autoconstructeurs een intentieverklaring ondertekend over het gebruik van biobrandstoffen in Vlaanderen.

Volgende maand schrijven we een artikeltje over loonsopslag en belastingvermindering, ze gaan dat dan misschien ook overnemen...

zaterdag 26 maart

we begeven ons massaal naar Turfstraat 88 in GENK (op de Boxberg voor de kenners) waar we massaal de tuin van Julien MEYVISCH gaan platlopen voor onze jaarlijkse

SNOEILES

Julien verwacht ons rond 10.00 uur bij hem thuis. Hij heeft ons beloofd dat vanaf dan de dampende koffie en thee zullen klaar staan, de ijskoude Bokma en de Jägermeister wachten ons ongeduldig en voorgekoeld op in het vriesvak. De tuintafel zal vol staan met versnaperingen zoals zelfgemaakte verse soep, kriekskes op jenever, speculoos en zelfs warme wafeltjes met slagroom, het zal er allemaal zijn. Alleen u, beste lezer, u ontbreekt voorlopig nog. We rekenen dan ook op uw massale opkomst, het zal weer de moeite zijn !

Snoeigrootmeester van dienst is weer ons aller CLAUDIO, die ons op zijn onnavolgbare en ludieke manier zal leiden door zijn specialiteit, het kwaffeuren van bomen en struiken.

Ge kunt er wel veel over lezen, maar het meeste steekt ge ervan op door het te zien doen, door onmiddellijk uw vragen te kunnen stellen of uw bedenkingen te lossen. Ge moogt zeker zijn van een passend antwoord van Claudio, die ook om een portie flauwe zever niet verlegen zit. En die kunnen we dan weer opnemen in ons volgend boekje, zo hebben de thuisblijvers er ook nog wat aan...

Met die gasten van hierboven is voor de zaterdag het schitterendste lenteweer geregeld, dus laat u niet tegenhouden. Paraplu noch handschoenen zullen nodig zijn, alleen een portie goei zin kan toch van pas komen.

Tot zaterdag.

INHOUD van dit nummer :

blz.2 verslag bestuursvergadering
blz.4 verslag algemene vergadering
tussenvoegsel : VELT-kalender april
blz.8 de gandelwangen

Overzichtje van de eerstvolgende activiteiten

<u>dinsdag 26/ 04</u>	voordracht
<u>zaterdag 21/ 05</u>	composthoop opzetten
<u>zaterdag 18/6</u>	fietstocht tuinen bezoek
<u>zondag 3/7</u>	Zomerse Zondag in het Heempark

verslag Bestuursvergadering

dinsdag 1 maart

Een bijzonder heuglijke vergadering, want we mochten voor de eerste keer ons nieuwe bestuurslid op de schouders kloppen.



Direct even voorstellen : Maurice is de op één na jongste die onze ploeg met raad en daad komt versterken.

Ons voorstel om hem maar direct te dopen, zo gelijk de eerstejaarsstudenten op de universiteit, kon niet rekenen op enige steun in ons bejaard bestuur. En aangezien ze ons indertijd ook niet té fel geplaagd hebben, moesten we dit wel zo laten. Een gemiste kans op een speciaal artikel in ons boekje, we hadden het u graag gegund beste lezer, maja, niks aan te doen.

Zijn specialiteit is de siertuin, dus vanaf nu moogt ge ook op dit vlak regelmatig een veeg uit de pan verwachten.

Zo wist hij ons al feilloos te verklappen dat basaltmeel heel goed is voor de blaren van de rozen, ze krijgen er een diepere kleur van, en de bladgroei wordt erdoor gestimuleerd. Basaltmeel komt uit Engeland, het is scherper en harder dan het ons allen goed bekende lavameel, dat een fijner poeder is met een heel wat zachtere structuur.

Ook nog van Maurice : groene kalk.

Héél goed om onder uw taxushaag te leggen, het verbetert de grondstructuur. Dat 'groen' slaat al zeker niet op de kleur, want die is grijs, maar het verwijst naar de bladkleur die veel intenser en dieper groen wordt bij rozen, taxus en buxus.

Deze kalk is 50% neutraliserend (lees ons boekje nummer 3 er maar eens op na, op bladzijde 5 onderaan staat daar de uitleg klaar en duidelijk te lezen), en hij bevat ook 15% magnesiumoxide (uitleg ? hetzelfde artikel helpt u uit uwen droom).

We hebben niet alleen naar Maurice geluisterd, er moest ook nog effekes gebestuursvergaderd worden...

Robert deed het woord wegens een zieke voorzitter, en hij had het vooral over de afhandeling van ons jaarprogramma. Dat zit dus wel snor, maar we hadden niet anders verwacht, we kennen hem wel !

Tegen dat ge dit leest is het klaarmaken en afleveren van de geboortebomen misschien al achter de rug, want op 18 en 19 maart wordt Robert geholpen door René, Maurice, Hubert en Julien.

Tussendoor effe vermelden dat Florent er weer in geslaagd is de gazet te halen met nog eens een vermelding in Duizendpoot. Als hij nog een paar keer in het Belangské komt kan hij toch ook wel een artikel in ons boekje schrijven, denken we dan zo stil in ons hoofd zo...

Maaïke overhandigt ons een papierke betreffende de voordracht van haar dochter op de vergadering van 26 april. Volgende maand verklappen we u de juiste tekst. Het belooft alleszins heel interessant te worden !

Voor de vergadering van mei (composthoop opzetten) hebben we een probleem. Er is dan op juist hetzelfde moment een biomarkt in Winterslag. Robert zal daar

staan, en vraagt nog hulp van één persoon. We gaan ons die zaterdag in stukken knippen om iedereen ter wille te zijn.

Onze jaarlijkse reis en het feest zijn geregeld op enkele kleine details na, dat komt weeral in de sjakosj.

Voor het programma van volgend jaar wordt er voorgesteld om eens in Elsloo te gaan wandelen : het anemontapijt schijnt ongelooflijk de moeite te zijn, samen met de talrijke bronnen en de typische holle wegen. In combinatie met een gids is de stadswandeling een echte aanrader. We kijken wat we hiermee kunnen doen.

Nog een ideetje : een dagje doorbrengen met Daniëlle HOUBRECHTS. De fameuze kruidendame, bekend van de vele publicaties omtrent kruiden en het gebruik ervan, en van haar wekelijkse kruidenpraatje op de radio. Een heel boeiende, interessante dame, die op haar boerderij een werkelijk fijne voorstelling geeft van wat met kruiden allemaal mogelijk is. Daar moeten we dus met de bus naartoe, mogelijkerwijze zelfs meer dan één ! We wachten even op uw reactie beste lezer : als ge dit voorstel iets vindt moogt ge altijd een gillette geven op één van de volgende bijeenkomsten, dan proberen we dat vast te leggen !

Drukwerk van ons boekje : er zijn enkele offertes aangevraagd, en volgende week gaan we een proefdrukje krijgen. Wat u nu in de hand heeft is dus een nieuwe poging om ons maandgewrocht op een goedkopere én betere manier ter wereld te brengen. We zijn eens benieuwd wat ge van het resultaat vindt, we werken er alleszins nog verder aan.

Ondertussen begint Hubert met teloren te wapperen, de taarten komen uit de dozen gepiept, en Maurice wordt hoe langs hoe contentter dat 'em gekomen is ! Een heuse vreetfuif, dat had hij niet verwacht.

De gebruikelijke combinatie van taart en wijn bracht de lolligste (maar niet de meest propere) kant van sommige bestuursleden naar boven.

Alweer veel mopkes die de censuur niet overleven... Of om het met de woorden van Maajke te zeggen : hoe vettiger hoe prettiger. We gaan ons toch maar niét aan die gynaecologenmop wagen !

Toch werd er ook verstandige praat verkocht. Gerard Janssen vertelde een indrukwekkend verhaal betreffende het gebruik van Sint-Janskruid. We gaan hem eens aan zijne jas trekken om een van de volgende maanden een fijn artikeltje ineen te frutselen, dan kunt ge er allemaal van genieten. Zelfde goede punten voor de brandnetel en de goudsbloem. We gaan hier zeker nog eens op terug komen, eventueel via een ledenvergadering volgend jaar.

Tot slot nog melden dat vele bestuursleden enorm populair zijn bij het wespenvolkje. Het is niks om fier op te zijn, maar ons Maai is tijdens de fietstocht gestoken dat het niet mooi meer was, Valerio had er op een bepaald moment zelfs 3 in zijn broekspijp zitten. Wespen dus, niks anders... Wat René onmiddellijk weer een mopke over een eekhoortje in een broek deed vertellen. Het beestje wist zo gauw niet wat moest aanvangen het met die nootjes, meepakken of direct opeten.

Ook Mories had deze zomer prijs, een wespensteek op zijn tong. God weet waar hij weer aan zat te lekken...

Hoog tijd om naar huis te gaan, het werd echt té hilarisch die dinsdagavond !

verslag van de ALGEMENE VERGADERING

maandag 21 februari

15 aanwezigen, echter geen voorzitter die met hoge koorts (waarschijnlijk gans alleen) in bed lag te zweten. Onder vakkundige leiding van Robert is alles toch nog goed gekomen !

Om te beginnen deed Hubert verslag van de financiële toestand van onze vereniging, waarvan we vooral onthouden dat we er nog niet zo slecht voor staan. Het vorige jaar zijn we erin geslaagd om een beetje meer geld over te houden dan we uitgegeven hebben, met andere woorden, we zitten met een positief saldo.

Het bestuur dan : iedereen was het er gemakshalve mee eens dat het goed bolt zoals het nu gaat, en niemand voelde zich aangesproken om ons team te versterken. Behalve Maurice BIESMANS dan toch. Deze witte raaf onder onze leden werd bereid gevonden om het bestuur te vervoegen, wat spontaan een luid en welgemeend applaus teweeg bracht. Maurice leert ge een beetje beter kennen als siertuinliefhebber in ons boekje nummer 7. Vanaf bladzijde 4 kunt ge eens door zijne tuin wandelen, dat is écht de moeite.

Welkom Maurice, we zullen u het eerste jaar wat sparen, ge moogt dan op uw gemakke wat mee huppelen met de oude garde. Maar vanaf 2006 spannen we u in zonne, houd u al maar vast aan uw bretellen !

De Veltreis werd uit de spreekwoordelijke doeken gedaan, wie er bij was heeft het gehoord, de rest moet nog effekes wachten tot het boekje van september.

Afdwalend ging het plots over snoeien, bijvoorbeeld dat ge rozen en vlinderstrui-

ken half maart van een kappersbeurt dient te voorzien. En dat er ook nogal gezondigd wordt tegen de periode dat er best geknipt wordt, iedereen snoeit precies het ganse jaar door ! Zo gelijk de fruitmannen, die snoeien ook altijd.

Naar het schijnt laten ze daar 7 blaren per appel staan, we weten niet of dat juist is, maar het is alleszins weinig. Daar moet wel dik fruit van komen, de boom kan anders zijn sap niet kwijt. Misschien ook daarom dat er sommige mannen zijn met een dikke buik ? Waar zouden die hun sap laten...



Wat ze weer aan het doen waren zullen we nooit weten, maar aandachtig volgen was het al zeker niet ! Het zou een bokalleke sap van het een of het ander kunnen zijn, wie het weet mag ons een briefje sturen !

Van Willy kregen we nog rap een les in zomersnoei : de takken uitscheuren in plaats van snoeien zou de boom minder schade berokkenen, en de wonde zou ook sneller dichtgroeien. Vlak na de pluk zou ideaal zijn. Het lijkt ergens wel logisch : de wonde is minder erg, omdat de vezels niet doorgeknipt worden. Maar aan de andere kant is ze wel veel groter natuurlijk. Weet er iemand iets meer ?

Een suggestie voor de kookles in november : zuurkool van rode kool, en van nog enkele andere soorten kool. Persoonlijk zien we liever dat Florent zijn broodbakkunsten komt vertonen, maar we leven wél in een democratie. Laat uw stem dus maar horen, dat weten we ineens wat u ervan vindt.

We hebben het ook nog even gehad over het drukwerk van ons boekje. Maurice werkt in de drukkerij van de Provincie, dus die kent daar wel iets van. Er is besloten om enkele andere kopieer- en drukmogelijkheden te proberen, we zoeken nog een goede balans tussen kwaliteit en prijs. U merkt het wel.

Dan werd het tijd om dat fantastische recept voor de porto van Jaan los te peuteren. Hier gaan we.

Tussen 20 en 25 juli plukt ge 15 dikke (of 20 kleine) okkernoten. Ge snijdt die in 4 stukken, met schil en al. Er mag nog niks bruins van de noot te zien zijn ! Gooi maar in een inmaakbokaal van anderhalve liter, dat is de goeie maat om er nog 1 liter alcohol van 75° bij te kunnen kippen. Uw bokaal is dan mooi vol, gewoon wegzetten en 6 weken laten staan. Het resultaat is een bruinzwart papje, dat ge filtert tot een alcoholnotenextract. Daar voegt ge 7 liter wijn bij en 300 grammen suiker. Nog extra suiker erbij doen kan altijd, eruit halen is niet meer mogelijk... Ge moet een beetje uw gezond verstand gebruiken, en het goedje aanmaken tot het u aanstaat. Een paar vrienden uitnodigen om uw porto op smaak te brengen bijvoorbeeld. Tévée! proeven is echter ook niet goed, want dan weet ge niet meer wat ge aan het doen zijt. Zelf hebben we zo eens een avondje aan verschillende wijnen liggen leuteren, wel 10 of 12 soorten. Van elk maar een klein beetje natuurlijk, dat dachten we tenminste, maar op het einde smaakten ze allemaal éven goed. Heel gezellig allemaal. En 's anderendaags hadden we van elke wijn evenveel koppijn ! Dat was al wat minder interessant... Normaal moet dat ook rode wijn zijn, maar 2 liter vervangen door witte geeft een meer rode kleur, anders is uwe porto nogal aan de bruine kant. Dit is natuurlijk geen échte porto, die productie duurt

ongeveer 2 jaar. Met Jaan zijn methode zijt ge rapper aan het drinken, en het resultaat moet werkelijk de moeite zijn.

We geloven de Jaan op zijn woord, gewoonweg omdat we zijne porto nog nooit tegen ons gehemelte hebben gevoeld. Maar dat kan nog komen zeker ?

Ondertussen was de avond al ferm opgeschoten en werd het tijd om de inwendige mens een plezier te doen. Robert kwam boven tafel met een hele serie zelfgebakken voltarwewafels, die er samen met de nodige vloeistoffen best ingingen. Het recept hiervoor vindt ge op de volgende bladzijde.



Dat er niet alleen koffie van rietstengels werd gedronken kunt ge zo zien, foeifoei !

Tijd voor de maandelijkse tip van oompje Lorenzo. Als ge bijvoorbeeld uwen enkel verstuikt hebt, uwe pols of uw oor, dan kunt ge daar best een kompres van kaasjeskruid op aanbrengen, Malva gelijk ze bij zijn thuis zeiden. Werkt zeer goed. Opzoekend in de gids voor geneeskrachtige planten vonden we de Latijnse naam, Malva sylvestris L, een plantje dat voor heel veel kan dienen, van aambeien tot zwaarlijvigheid : kalmerend, laxerend, verwekend. Hiermee moesten we het doen deze keer, zo zijn we weer een maandje ouder.

VOLTARWEWAFELTJES

Ze waren lekker, en ze zijn nog gezond ook, meer redenen zijn er niet nodig om u te trakteren op het recept van de wafeltjes die Robert de vorige vergadering aan ons opgevoerd heeft.



Wa hedde nodig ?

We gaan hier een opsomming geven van wat ge allemaal in die wafeltjes kunt foefelen. Het moét er niet allemaal inzitten natuurlijk, het zou best eens kunnen dat we er zelf iets bij gezeverd hebben om het blad vol te krijgen :

300 gram voltarwebloem (eventueel ook te vervangen door rogge of zevengranen)

200 gram witte bloem

4 eieren

150 gram kandijnsuiker

250 gram planta of hoeveboter

1 afgestreken koffielepel maagzout

1 tas melk

Het is natuurlijk de kunst om te weten te komen welke tassen ze bij Robert thuis dagelijks bezigen. In onze keukenkast piepend ontdekten we zeker 4 verschillende types, elk met hun eigen inhoud. Dat gaat van grote mokken waar we soms soep of chocomelk uit drinken (maar niet samen, of er moest weer een nieuw recept geboren zijn ?) tot van die

pietepeuterige koffietaskes waarvan ge de bodem kunt uitlikken zonder gekke smoelen te trekken. De juiste inhoud van de Camps-tassen moeten we u schuldig blijven !

De bereiding dan.

De eieren stuk doen, en de luchtbel apart houden. Aandachtige lezers weten het nog wel van vorige maand, er is immers nog steeds geen antwoord gekomen op de vraag hoe die namelijk precies in dat ei terecht komt. Tot we zeker weten hoe dat in zijn werk gaat zouden we u aanraden in het vervolg bij het breken der eieren voorzichtig om te gaan met de lucht die er gratis bijgeleverd wordt !

Tsja, nu staat ge daar met uw kapotte eieren ! Ge zoudt ze schuimig kunnen kloppen, samen met de kandijnsuiker, en als dat gedaan is er al roerend de lauw gesmolten boter en de melk aan toevoegen.

Daarna langzaam het mengsel van voltarwebloem, witte bloem en maagzout onderroeren.

Als het deeg te vast is kunt ge er nog wat melk bijdoen, of als uw taske te klein was er nog een tweede bijgieten. Ge ziet het, zonder juiste dosering is het toch moeilijk. Ze hadden er beter een foto bijgedaan. Van Li Z. dan toch, Robert hebben we al vaak genoeg gezien. En het moet trouwens plezant blijven in ons boekje.

De wafeltjes zijn onmiddellijk te bakken, het deeg hoeft dus niet te rijzen of te rusten. De baktijd is ongeveer anderhalve minuut, maar dan wel in het wafelijzer van huize Camps. Hoe oud is dat machien, welk vermogen heeft het, hebben ze daar wel voldoende stroom door hun leidingen, is hun rekening deze maand al betaald, allemaal vragen waarop we geen antwoord gekregen hebben beste lezer. Onze excuses hiervoor !

We zullen nog eens moeten uitgenodigd worden om de bakwijze te controleren, en u te informeren omtrent de juiste smaak...

deel 1 van, we gaan er op vooruit,
DE GANDELWANGEN

Vorige maand deden we een oproep voor info betreffende een zwemvijver.



Zoals het goede leden betaamt mochten we een telefoontje ontvangen van Domien LEPPENS, onze zwemvijverspecialist uit HOUTHALEN.

Deze brave borst heeft zijn vijver zelf ontworpen, zelf uitgegraven, zelf aangelegd, zelf vol water gedaan, en soms waarschijnlijk ook eens op zichzelf gevloekt, maar dat vertelde hij er niet bij natuurlijk.

Maar die vijver is er intussen wél, én hij functioneert heel goed, én Domien weet er na het nodige studiewerk nu ook (bijna) alles van !

De bedoeling van zoiets spreekt eigenlijk voor zichzelf : het is een vijver waarin ge ook kunt zwemmen. Iets wat onze voorouders als vanzelfsprekend aannamen daar hebben wij de grootste moeite mee, dat is nu eenmaal de vooruitgang van de maatschappij...

De vijver van Domien heeft zijn eerste kaarsje al uitgeblazen, nog een redelijk nieuw gevalleke dus. Daarom ook staan de planten nog niet 100 procent, en zitten er ook nog geen vissen in. Maar dat komt nog : inlandse zwemmers zoals stekelbaars, bittervoorn, wat zeelt, en hier

en daar een kleine haai om de spanning er zowat in te houden, ge kent da wel.

Van zo ene Gasten zal Domien de eerste jaren nog niet teveel last hebben denken we.

Dit jaar zat hij (de vijver dus) al vol kikkers

en padden, en ook de ijsvogel kwam al verschillende malen op bezoek. Das ook al nie zo moeilijk : Domien zit vlak langs de Laambeek, dus die blauwgevlekte kwam effe wat dikkoppen vangen, hoe zoude zelf zijn als ge ijsvogel waart ? Zoals het hoort zit er in deze vijver niks van filters, en ook verwarming is uit den boze. Hadden onze voorouders in hun vijvers trouwens ook niet. Dus zwemmen zal alleen mogelijk zijn in de hele warme periode van het jaar, niet zoals die gasten met hun zonnepanelen die in mei al 28° hebben ! Maar een mooi en natuurlijk uitzicht is er wél het ganse seizoen, en dat is helemaal niet het geval met zo een blauwe chloorbak in uwen hof...

Hoe werkt dat dan ? Awel, de verhouding oevers / zwemgedeelte moet het hem doen, want daarin zit het natuurlijk vermogen om te filteren, die moerasplanten staan daar speciaal te wachten om afvalstoffen uit het water op te nemen, zo een beetje als het rietveld dat we in Zutendaal bezocht hebben tijdens onze fietstocht van 22 mei (boekje nummerke 6 vertelt u er méér over). Aangezien er niet gepompt wordt zijn er meer moerasplanten nodig om dezelfde hoeveelheid filtercapaciteit te bereiken. Is uw interesse gewekt ? Bel 011/ 52 26 26 !

Bedankt Domien voor uwe fijnen uitleg, als ge wilt moogt ge op één van onze ledenvergaderingen hier altijd eens over komen praten !



de GANDELWANGEN deel 2

- we komen terug op de bladverliezende haag van een lezer. Navraag bij ons alwetend en intussen nog al slimmer geworden bestuur leert ons dat de eikenblaren die onder de haag verdwijnen tjokvol loog zitten, die zijn dus ferm zuur van zichzelf. En taxus is eigenlijk een basische plant (kalkminnend) die wordt gekweekt op leemgrond. Dus lieve lezer, ge kunt beter een hoekje in uwen tuin organiseren met rododendrons en daar uw eikenblaren onder zwieren. En er de fameuze groene kalk van Mauries onder leggen, ge gaat veel beter resultaat hebben.

- dan de schildluishistorie. Daar werden ze stil van, onze experts. De enige opwerping die we konden noteren was dat die beestjes eigenlijk toch niet teveel kwaad konden ! Magere uitleg beste lezer, we zijn het met u eens deze keer.

In 'Het handboek voor de hovenier' uit 1949 vonden we dat een wattenstaafje, in spiritus gedrenkt, voor kamerplanten wel kan helpen. Houtachtige gewassen kunnen in de winter bespoten worden met vruchtboomcarbolineum, in een concentratie van 7,5 %. In de zomer zou spuiten met een oplossing van 1/500^e nicotine ook helpen, maar ons moederhandboek leert ons dat dit véél te giftig spul is. Pyrethrum is veel beter te gebruiken, maar of dit ook helpt tegen schildluizen staat er niet bij genoteerd...

- heeft er iemand zoethout in de tuin staan, Glycyrrhiza glabra ? Ge zoudt ons met zulk een scheutje heel veel plezier doen. We stellen ons al voor dat we snoeiend door de tuin lopen en intussen het groenafval gewoon opeten. Geweldig toch ?

- zelfde vraagje omtrent de enige winterharde eucalyptussoort die het in onze contreien wil doen, de Eucalyptus glaucescens. Heeft hier iemand ervaring mee ?

TE GEEF

Zevenblad

Bij Tante Maai gratis te verkrijgen, scheutjes zo veel als ge wilt, per kruiwagen dus feitelijk. Ze heeft dit kruid indertijd van Gerard gekregen, in zijn immense goedheid, en feitelijk geraakt ze er niet meer vanaf... In de volksmond hanepoot of wilde vlier genoemd, is dit kruid bekend als thee tegen jicht en reuma, en ook tegen diarree en verstoppingen. Ook wordt de verse plant tot pulp vermalen en als omslag gebruikt bij jicht. Het helpt ook tegen aambeien. Geweldig spul dus, ge krijgt het alleen nooit meer uit uwen tuin.



Troost haar op nummer 089/ 35 27 78.

TE KOOP GEVRAAGD

Zitmaaier. Onze luie lezeres is nog steeds niet bediend, dat kan toch niet ! Voelt zich iemand geroepen om dit brave meisje van dienst te zijn met een occasie masjientje, doe dan als de wiedeweerga een rinkel naar Kirsten op 089/ 30 40 20.

TE KOOP

Eenzame serre, van 4,5 bij 5 meter, de tweelingbroer (of -zus) is al verkocht. De richtprijs nog steeds 1000 €. Meer nieuws is te vernemen bij Laura RIZZO, ze hangt aan 0474/ 56 25 57.

Kruiden-droogventje, elektrisch (steenkolen zou niet zo handig zijn, dat begrijpt ge wel), nog in prima staat. Even bellen naar Marleen op 089/ 35 72 34.